

ΣΑΝ ΕΤΟΙΜΟΣ ΑΠΟ ΠΑΛΙΑ

Το 1989, ο Ξενοφών Ζολώτας, άλλοτε εκπρόσωπος της Ελλάδας στους διεθνείς οικονομικούς θεσμούς, όπως το ΔΝΤ και η Οικονομική Επιτροπή της Ευρώπης και πρώην διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος (1974-1981), ανέλαβε πρόεδρος της Οικουμενικής Κυβέρνησης,

Η Οικουμενική κυβέρνηση του 1989 συγκροτήθηκε για την αποφυγή της χρεοκοπίας της χώρας, που τελικά απεφεύχθη, ενώ η διάρκεια ζωής της δεν ξεπέρασε τους 6 μήνες.

Σημειώνεται, ότι στην Οικουμενική συμμετείχαν και εν ενεργεία σήμερα πολιτικοί, όπως ο σημερινός πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κ. Παπούλιας, ο πρόεδρος της ΝΔ, Α. Σαμαράς, ο πρώην επίτροπος της ΕΕ και σημερινός ΥΠ.ΕΞ Στ. Δήμας, ο τώως πρόεδρος της Βουλής, Απ. Κακλαμάνης, ο βουλευτής της ΝΔ, Π. Παυλόπουλος και ο πρώην βουλευτής του ΣΥΝ, Ι. Δραγασάκης.

22 χρόνια μετά, το 2011 ο κ. Λουκάς Παπαδήμος αναλαμβάνει το αξίωμα του πρωθυπουργού.

Η ιστορία επαναλαμβάνεται.....

Γεννήθηκε στην Αθήνα, κατάγεται από την Δεσφίνα Φωκίδας και αποφοίτησε από το Κολλέγιο Αθηνών. Σπούδασε φυσική στο Τεχνολογικό Ινστιτούτο της Μασαχουσέτης (MIT), απ' όπου αποφοίτησε το 1970, ολοκλήρωσε μεταπτυχιακές σπουδές ως ηλεκτρολόγος μηχανικός (1972) και πραγματοποίησε διδακτορικό στα οικονομικά (1978). Παράλληλα εργάστηκε ως βοηθός ερευνών και ειδικός επιστήμων στο MIT.

Το 1980 προσελήφθη ως οικονομικός εμπειρογνώμων στην Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ (FED). Το 1985 επέστρεψε στην Ελλάδα αναλαμβάνοντας οικονομικός σύμβουλος της Τράπεζας της Ελλάδος (1985-1993).

Κατά την περίοδο 1989-90, ο Λουκάς Παπαδήμος συμμετείχε στην Επιτροπή Εμπειρογνομώνων, υπό την προεδρία του καθηγητή Άγγελου Αγγελόπουλου, που συστάθηκε από τον τότε πρωθυπουργό, Ξενοφώντα Ζολώτα, για τη σύνταξη έκθεσης για τη Σταθεροποίηση και Ανάπτυξη της Ελληνικής Οικονομίας.

Το 1993 διορίστηκε υποδιοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος και τον επόμενο χρόνο διοικητής της Τράπεζας, παραμένοντας έως το 2002, οπότε ανέλαβε αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, θέση από την οποία αποχώρησε το 2010.....Ο Λουκάς Παπαδήμος είναι επίσης ο πρώην υποδιοικητής της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Ενός μη εκλεγμένου οργανισμού που δεν είναι υπόλογος σε κανέναν και καθορίζει την πολιτική του με βάση τις οδηγίες που παίρνει από σώματα εκπροσώπων του χρηματοπιστωτικού κεφαλαίου. Τέτοια σώματα είναι η Ομάδα των Τριάντα και το Σκιώδες Συμβούλιο της ΕΚΤ..

Το 2010 τοποθετήθηκε άμισθος οικονομικός σύμβουλος του πρωθυπουργού Γεωργίου Παπανδρέου.

Το πιο πάνω βιογραφικό το έχω δανειστεί από το διαδίκτυο, στο οποίο υπάρχουν πληθώρα βιογραφικά για το νέο πρωθυπουργό. Στα πλείστα όμως δεν αναφέρονται δύο πράγματα, κατ' εμένα τα πιο σημαντικά που προσδίδουν και την μεγαλύτερη σημασία στην επιλογή αυτή για πρωθυπουργό.

Είναι πρώην μέλος της παγκόσμιας μη κυβερνητικής οργάνωσης "Τριμερής Επιτροπή" (Trilateral Commission) και της GOLDMAN SACHS της τράπεζας που «κυβερνά τον κόσμο»

Η "Trilateral Commission", γνωστή στην Ελλάδα ως "Τριμερής Επιτροπή", είναι ένας οργανισμός που συστάθηκε την δεκαετία του 1970 από σημαίνοντα πρόσωπα της παγκόσμιας επιχειρηματικότητας, από τις τρεις πιο ισχυρές περιοχές του κόσμου. Πρόκειται για τα τρία "σκέλη" της "Τριμερούς Επιτροπής": Βορείου Αμερικής, Ευρώπης και Ιαπωνίας.

Στόχος της "Τριμερούς Επιτροπής", σύμφωνα με πληροφορίες που κυκλοφορούν ευρέως, είναι η καλύτερη συνεργασία των τριών "σκελών" για την αποτελεσματικότερη επιχειρηματικότητα και την εμπορική ανάπτυξη, με βασικούς πυλώνες τα τρία αυτά σκέλη της "Επιτροπής".

Στο ίδιο σκέλος (Ευρωπαϊκό) με τον Έλληνα πρωθυπουργό Λουκά Παπαδήμο, επικεφαλής εμφανίζεται ο Ιταλός Μάριο Μόντι, πρώην επίτροπος της ΕΕ και νέος πρωθυπουργός της επίσης "προβληματικής" Ιταλίας.... Δύο χώρες, που εμφανίζονται να κινδυνεύουν άμεσα από χρεοκοπία ή στάση πληρωμών, Ελλάδα και Ιταλία, αλλάζουν κυβέρνηση για να ξεπεράσουν την κρίση, έχοντας στο τιμόνι της επόμενης μέρας, μέλη της "Τριμερούς Επιτροπής"

Η "Trilateral Commission" πρώτη μίλησε από το 1975 για την κρίση της δημοκρατίας και τα προβλήματα διακυβέρνησης, που, κατά την επιτροπή, οφείλονται εν μέρει "στην υπερβολική δημοκρατία»!

Ιδρυτής και επίτιμος πρόεδρος της "Τριμερούς Επιτροπής" είναι ο γνωστός David Rockefeller

Η Τριμερής Επιτροπή έχει κατηγορηθεί, χωρίς ποτέ να έχει αποδειχθεί η ακρίβεια των κατηγοριών, ότι "ανέβαζε" κυβερνήσεις σε διάφορες περιοχές του κόσμου, ανάλογα με τα συμφέροντα που ήθελε να εξυπηρετήσει. Τελευταίο παράδειγμα σύμφωνα πάντα με τις πληροφορίες αυτές είναι το καθεστώς του Λίβου ηγέτη Μουαμαρ Γκαντάφι, μια και είχε το «θράσος» να ζητήσει πίσω τα δισεκατομμύρια που φαίνεται ότι δάνεισε στην GOLDMAN SACHS.

Το έτος 2011, η "Τριμερής Επιτροπή" έχει πραγματοποιήσει τις εξής συναντήσεις: 8-10 Απριλίου στην Ουάσινγκτον, 28-30 Οκτωβρίου στο Τορόντο, 11-13 Νοεμβρίου στη Χάγη και 16-17 Νοεμβρίου στο Μπαλί.

Στη συνάντηση του Απριλίου, στην Ουάσινγκτον, ένα από τα θέματα που συζητήθηκαν εκτενώς ήταν και η Παγκόσμια Οικονομική Διακυβέρνηση!

Τα συμπεράσματα, δικά σας

(πηγή των πιο πάνω το διαδίκτυο)

Ο Λουκάς Παπαδήμος λοιπόν σαν πρωθυπουργός ανέλαβε τις τύχες του ελληνικού λαού, εφαρμόζοντας μια πολιτική απόλυτα υποταγμένη στα ξένα συμφέροντα. Και αυτό, με την νέα μορφή της "κυβέρνησης εθνικής σωτηρίας" μαζί με τον Αντώνη Σαμαρά τον Ανδρέα Παπανδρέου αλλά πάνω απ' όλα με τον Καραντζαφέρη!!!

Πρόσφατα είχα συνάντηση με Έλληνες συνδικαλιστές στα πλαίσια ενός σεμιναρίου. Μου έχει λεχθεί χαρακτηριστικά ότι μεταξύ του ελληνικού λαού ο κύριος Λουκάς Παπαδήμος ήταν ένας άγνωστος Έλληνας. Έγινε γνωστός μερικά 24ωρα πριν αναλάβει την πρωθυπουργία με τέτοια

προβολή από ορισμένα ΜΜΕ σαν ο πάπας της Ρώμης που διεκδικεί το αλάθητο. **Σαν έτοιμος από παλιά** .Αλήθεια !Από πόσο πριν σχεδιάζετο αυτό; Την στιγμή μάλιστα που επιβεβαιώνονται πληροφορίες που μου έδωσαν οι έλληνες συνδικαλιστές ότι λίγο πριν τις τελευταίες βουλευτικές εκλογές στην Ελλάδα που ανέδειξαν τον Γ. Παπανδρέου στην πρωθυπουργία , αυτός είχε συνάντηση με τους μηχανισμούς της Τριμερούς Επιτροπής και γι' αυτό αιωρείται σήμερα στην Ελλάδα το μέγα ερώτημα για το τι λέχθηκε. Ας σκεφτεί κάποιος ότι όλοι δήλωναν προεκλογικά ότι λεφτά υπήρχαν, τα οποία ως δια μαγείας χάθηκαν αμέσως μετά και ότι μόνο το ΔΝΤ που σώζει όλες τις προβληματικές οικονομίες ,θα έσωζε την κατάσταση. Και είναι σημαντικό ακόμα να αναφέρουμε ότι το ΔΝΤ ως εκείνη τη στιγμή δεν είχε κανένα ευρωπαϊό «πελάτη» και είχε εκδιωχθεί βίαια από την Λατινική Αμερική.

Έπρεπε λοιπόν να βρεθεί ο πιο αδύναμος κρίκκος της ΕΕ και ένα σχέδιο για την αστραπιαία εισβολή του ΔΝΤ στην Ευρώπη .Και η Ελλάδα του Γ. Παπανδρέου ήταν η ιδανική λύση.

Ας επανέλθουμε όμως πίσω στο νέο πρωθυπουργό ο οποίος έχω την εντύπωση ότι μέχρι στιγμής συμπεριφέρεται σαν παντογνώστης και Σωτήρας της Ελλάδος.

Διερωτώμαι , την ώρα που ο Θεόδωρος Πάγκαλος δήλωνε το περιβόητο «μαζί τα φάγαμε» παραδεχόμενος σκάνδαλα και διαπλοκές ,διαφθορά και ΑΤΙΜΩΡΗΣΙΑ αν η Ελλάδα είναι τέτοιο Σωτήρα που θέλει ή την επάνοδο στη δημοκρατία για να έχει κρίση και άποψη ο λαός. Γιατί ας το παραδεχτούμε .Όπως τη δεκαετία του 70 τα στρατιωτικά πραξικοπήματα έφεραν στρατιωτικές δικτατορίες δηλ, βίαιες ανατροπές των εκλεγμένων ηγετών ,χωρίς φυσικά εκλογές, σήμερα έχουμε τα οικονομικά πραξικοπήματα με τις οικονομικές δικτατορίες (πολύ πιο δημοκρατικοί όροι που γίνονται αποδεκτοί στη δημοκρατία!!) όπου αναλαμβάνουν τα ηνία τεχνοκράτες , άτομα χωρίς και πάλι εκλογές. Και πολύ πιο ανώδυνα από ένα στρατιωτικό καθεστώς κρατά εξαρτημένο τον κάθε λαό για ολόκληρες δεκαετίες .Ένας στόχος που οι πρώτες σκέψεις και σχεδιασμοί, όπως πιο πάνω αναφέραμε έγιναν από το 1973 με τη σύσταση της τριμερούς επιτροπής.

Ας βγαίνει ο λαός στους δρόμους και ας μέμφεται τους εκλεγμένους ηγέτες του ότι τον εξαπάτησαν. Αυτός (ο πρωθυπουργός)απαλλάσσεται. Ούτε πρόγραμμα , ούτε εκλογές και άρα καμιά απάτη.!!! Τουναντίον η αποστολή του να σώσει την πατρίδα υποχρεώνει όλους να του υποκλιθούν.

Για όλα ο «παράδεισος της Ε.Ε. έχει λύσεις , φτάνει να συνεχίσει ο εξευτελισμός των εργαζομένων, η διάλυση κάθε εργατικής κατάκτησης και η επικράτηση συνθηκών μεσαίωνα.

Το ευρώ απέκτησε στην Ε.Ε. μεγαλύτερη σημασία από τον άνθρωπο!!!

Εκτιμώ ότι η ανατροπή θα ξεκινήσει από την ίδια την Ελλάδα, τη χώρα που γέννησε την δημοκρατία.

Άλλωστε ,στις δυσκολότερες της συνθήκες ,στη κατοχή, στον εμφύλιο και στη δικτατορία η Ελλάδα ξαναγεννήθηκε μέσα από τις στάκτες της .

Μια ανατροπή που για να έχει το σωστό αποτέλεσμα θα πρέπει να είναι ειρηνική μεν αλλά βίαιη. Ειρηνική με την έννοια ότι δεν θα είναι ένοπλη και βίαιη με την έννοια ότι θα πρέπει να ξεριζωθεί κάθε τι που δηλώνει υποταγή .Ο ελληνικός λαός που οδεύει προς την εξαθλίωση θα βρει τον τρόπο να το κάνει. Ας το ευχηθούμε από τα βάθη της ψυχής μας .